

Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven

Lucas 11 : 28

Zwijndrecht, 1 februari 2024

Onderwerp: Collecte Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit

Beste lezer,

De Stichting Doopsgezinde Geloofsopbouw en Solidariteit (DGS) is ontstaan uit een fusie van Doopsgezinde Zending en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk (GDB). Dat scheelt het bestuur een hoop administratief werk en we kunnen onze energie nu geheel richten op onze activiteiten. Houd onze nieuwe website <https://stichtingdgs.nl> in de gaten voor alle informatie.

Naast nieuwe projecten in binnen- en buitenland (bijvoorbeeld de jongerenreis naar Indonesië deze zomer) gaan onze gebruikelijke activiteiten gericht op bezinning gewoon door; denk aan retraites en materiaal voor gespreksgroepen.

Retraites

In 2023 werden drie retraites gehouden. De deelnemers zochten de verbinding met zichzelf en met de a(A)nder, in de stilte van de natuur en door het klankbord van een metgezel. In januari is er gebrainstormd over de nieuwe retraites en thema's in 2024. Interesse in retraites? Meld u als belangstellende aan met een mail naar h.dekkers@stichtingdgs.nl en u blijft op de hoogte.

Materiaal voor gespreksgroepen

Ook voor het seizoen 2024-2025 wordt materiaal voor gespreksgroepen ontwikkeld.

Het zal halverwege 2024 weer gratis te downloaden zal zijn van de site van de DGS (<https://stichtingdgs.nl>).

Doopsgezinde basiseducatie

In augustus 2023 organiseerden we samen met het Doopsgezind Seminarie een dag over Doperse educatie. Een werkgroep werkt nu nader uit wat er aan Doperse basiseducatie aangeboden kan worden.

Steun al onze activiteiten op het gebied van educatie en bezinning ook in 2024!

NL04 INGB 0000 2529 24 t.n.v. Stichting Doopsgezinde geloofsopbouw en solidariteit.



Hermine Dekkers,

Secretaris

